

Redactie-adres : Westerparkstraat 27,
2042 AV - Zandvoort : telef. 02507 - 12546

Van de redactie -

Diverse schrijvers hebben meegeholpen om ook de kolommen van deze "KLINK" weer te vullen, waarvoor we hun bijzonder erkentelijk zijn. Zo is Ton Drommel, Keesomstraat 137, die zich al vaker in "DE KLINK" liet horen, begonnen aan een kleine serie artikelen over vroegere merkwaardige Zandvoorters, terwijl de heer J.A.Steen op de hem eigen wijze getracht heeft een tweetal zeer bekende Zandvoorters in het zonnetje te zetten, namelijk "Ome Jan" de Roode en "Tante Lies", die deze maand hun 65ste trouwdag moegen vieren. - Maar u zult bemerken, dat er ook nog andere scribenten in de pen zijn geklommen. Kortom, wij hopen, dat u weer enkele ogenblikken zult genieten. - In deze regels vooraf graag nog een tweetal zaken. Allereerst dat wij hadden gedacht, dat met het ingaan van de achterliggende zomermaanden teven wel de zogenaamde "komkommertijd" zou zijn aangebroke ook ten aanzien van de aanmelding van nieuwe leden. Onder de rubriek "WELKOM" zal echter blijken, dat di laatste wel geheel anders is uitgepakt, want sedert de verschijning van de vorige "KLINK" zijn niet minder dan 20 nieuwe leden de weg naar het Genootschap ingeslagen ! En tenslotte willen wij - misschien voor velen ten overvloede omdat ze het al wisten - even vertellen, dat onze verenigingsvoorzitter, de heer Th.B.Hilbers, in de Sint Joannes de Deo te Haarlem een naar het zich laat aanzien geslaagde heupoperatie heeft ondergaan. Bij een bezoekje bleek ons dat het hem gelukkig goed gaat ! Mocht hij bij he uitkomen van deze "KLINK" het ziekenhuis nog niet hebben verlaten, dan wensen wij hem een spoedige thuiskomst toe en een volledig herstel ! - Zijn traditioneel relaas ontbreekt ook nu niet en moge dus hierna volgen. -

Van de voorzitter -

Het winterseizoen - tenminste als september al een klein beetje tot de wintermaanden mag worden gerekend - begon voor ons Genootschap met deelname aan de "Historische Markt" van 11 en 12 september in de Vleeshallen te Haarlem. Met grote voortvarendheid hebben onze bestuursleden daarvoor materialen bijeengebracht en deze op de ons toegewezen plaats geëxposeerd. Juist ter gelegenheid van dit evenement - waaraan 21 organisaties uit de regio deelnamen - kwam onze unieke samenwerking met de Folklorevereniging "DE WURF" en de Bomschuitenbouwclub op een zeer goede wijze naar buiten. Het bleek nog maar eens heel duidelijk, dat wij in Zandvoort trots kunnen zijn op een vereniging, waarbij het dragen van de oude klederdracht voorop staat en waarbij men dit op de geeignende plaats ook doet ! Op de "Historische Markt" waren de mensen van "DE WURF" in "dracht" en zodoende blikvangers van de eerste orde ! - De werkstukken van onze botenbouwers waren bijzondere attracties. De op schaal gebouwde badkoets is toch wel een uitzonderlijk pronkstuk. De bezoekers van deze "Historische Markt" konden opmerken, dat ook op deze manier historie kan worden bedreven. Voorts was het aangenaam te constateren, dat bij de opening door de Commissaris van de Koningin, drs.R.J.de Wit, vele plaatselijke bestuurderen aanwezig waren, waaronder burgemeester H.Machielsen en de nu oud-wethouder K.C.van der Mije Pzn. Ons Genootschap heeft zeker op verantwoorde wijze uiting gegeven aan haar activiteiten. - Een geheel ander programmapunt, waaraan men inmiddels begonnen is uitvoering te geven is, het fotograferen van karakteristieke panden of plekken in Zandvoort, die zonder meer waardevol kunnen worden geacht. Als m.i. sprekend voorbeeld wil ik noemen de doorkijk die ontstaan is als gevolg van de afbraak van "Monopole", vanaf de Jacob van Heemskerckstraat in de richting van het stationsgebouw van de Nederlandse Spoorwegen ! Mocht er binnenkort op deze plaats gebouwd worden, dan is in ieder geval dit "doorkijkje" "gered". - Ik vernam, dat meerdere personen weer een bijdrage voor "DE KLINK" wilden verzorgen. Daarvoor ook vanaf deze plaats een woord van dank !

- R. HUIJERS voorl.

Welkom

worden geheten de volgende nieuwe leden :

- C.Bluijs, Jan Steenstraat 2, Heerhugowaard;
- Mad.G.Bluijs, Chaussee d'Yvoir 5, Boite 12, Dinant (België);
- A.Rijnbeek, Kromme Mijdrecht 52, de Hoof;
- Vereniging "Oud Alkmaar", Julianalaan 9, Bergen aan Zee; (met gesloten beurzen);
- J.M.A.Versteeg, 32 Route de montareis monteresson, 45700 Villemandeur, Parijs (Frankrijk);
- Mevr.E.B.Ramondt-Kroon, Beeklaan 226, 's-Gravenhage;
- Mevr.H.J.Maarsen-van Bilderbeek, Tollensstraat 11
- M.van den Berg, Lorentzstraat 313;
- J.Trekop, Lorentzstraat 132;
- T.J.G.van Hoof, Schuitengat 5;
- H.Sidar, Nieuwstraat 13;
- J.Paap, Kanaalweg 23;
- Mevr.M.C.Sterrenburg-van de Sande, Brederodestraat 93;
- B.Visser, Poststraat 4;
- E.H.B.Feith, Lorentzstraat 102;
- K.J.Seitz, Haarlemmerstraat 88a;
- M.J.Paap, Burg.Engelbertsstraat 36;
- C.I.Versteeg, Voltastraat 12;
- W.van Soolingen, Koninginneweg 35;
- F.H.Porsch, Keesomstraat 20,

de laatsten allen wonende te Zandvoort.

Hiermede komt ons ledental op 410, waarvan 331 in Zandvoort en 79 daarbuiten woonachtig zijn !



Nieuwe kaart -

Hierboven is afgedrukt de nieuwe kaart, uitgegeven door het naast het Cultureel Centrum gelegen kunst-handeltje; deze keer met een afbeelding van de Prinsenhofstraat. Zij is, met envelop, te koop voor f. 1,50. U krijgt reductie als u er 10 tegelijk koopt, want dan kosten ze slechts f. 12,50.

Nieuwe exposities -

In het Cultureel Centrum zijn verder intussen weer twee nieuwe exposities geopend. Allereerst van de bekende tekenaar-illustrator

dick bruna

die zijn boekomslagen, affiches en kinderboeken toont. Er zijn diverse Dick Bruna- artikelen te koop ! En vooral is er erg veel te zien !

De tweede is een historische expositie en bestaat uit een aantal foto's uit het gemeentelijk foto-archief. Zij heeft als onderwerp het Raadhuisplein.

Beide exposities, die zeker een bezoek waard zijn, duren tot en met 5 december en zijn dagelijks te bezichtigen van 13.30 tot 16 uur, behalve 's maandags en 's dinsdags. De toegang is gratis --

Merkwaardige Zandvoorters in vroeger tijden -

Er hebben in de achttiende en negentiende eeuw Zandvoorters geleefd, die het o.i. waard zijn om nog eens naar voren te worden gehaald. Zo maar enkele namen van personen, waarover lange verhalen zouden kunnen worden verteld : Leen Zuiderduin, Kraai, Berendrecht en de oude van der Schinkel. Mag ik beginnen iets te vertellen over eerstgenoemde : Leen Zuiderduin, een wel heel bijzondere figuur !

Vooraf een stukje afstamming. Op 5 juni 1766 huwt Dirk Lzn. Zuiderduin met Maartje Koning. Maartje was een dochter van Leendert Koning en Aaltje Crijne Schilpzand. Op 6 januari 1782 koopt Dirk Lzn. huis en erve van de weduwe Neeltje Molenaar - Loos in de Kerkstraat voor de somma van f. 55,- (!). Het echtpaar krijgt vier kinderen, te weten Leendert, Aagtje, Aaltje en Krijn. Aagtje trouwt met de scheepstimmerman Jan van Duivenboden en Leendert met Klaasje Schaap. De laatste vaart in zijn jonge jaren uit ter walvisvangst op Groenland. In 1804 ontmoeten wij hem als bemanningslid van de bomschuit Z.V. 11. Zijn zoon Ewit, aanvankelijk ook visser, later visloper van beroep, trouwt met Mietje Buis, dochter van Mies Buis en Aaltje Molenaar. En dan komt op 21 september 1828 zijn zoon L e e n ter wereld, waarover het in deze "KLINK" zal gaan. Een van die merkwaardige Zandvoorters, waarop wij in het begin zinspeelden, zoals in de loop van het verhaal nader zal blijken. Zijn levensweg begon hij, evenals de meeste opgroeiende kinderen in die tijd, als jongste hulp aan boord van een bomschuit, waar men niet gespaard of ontzien werd ... Als hij echter de zeventien is gepasseerd houdt hij het ruwe en ruige vissersleven voor gezien en wordt visloper. Dat wil zeggen, hij gaat in de vishandel en tracht zijn voortreffelijk gesneden, schoongemaakte, maar vooral verse vis te verkopen bij de grote hofsteden in de omgeving van Haarlem en Hoemstede. Daar zitten de beste klanten, die ook niet zo gruwelijk afdingen, hetgeen het "volk" in de stad vaak wel deed ...

En als hij dan op een keer in Vogelenzang de rijpende peren en appels bij duizendtallen aan de bomen ziet hangen, wordt bij Leen een idee geboren en wel dit : heen met vis en terug met fruit ! En zowaar het wordt een succes, want het steeds in aantal toenemende badgastenvolk wist een vers stukje fruit naar waarde te genieten. Hij moet zelfs een winkeltje zien te huren en dat lukt hem in de Bakkerstraat, vlak bij de Zuidbuurt. Soms moet er een boer met paard en wagen aan te pas komen om de zakken peren en appels in de zomer bij hem af te leveren. Dat gaat zo enkele jaren goed, maar dan komt er tegenslag op tegenslag. Niet in het minst doordat zich vlak bij hem in de buurt een concurrent vestigt. En er is heel wat nodig in zijn gezin, waarin inmiddels zeven kinderen zijn geboren, terwijl hij bovendien zijn oude vader ook nog een plaatsje rond de haard heeft verschaft. De armoede doet zijn intrede bij Leen, maar dan neemt hij een moedig besluit. Hij huurt een groot stuk duinterrein bij de vijfde paal om de Noord, tussen Bloemendaal en IJmuiden, waar hij een boerderijtje gaat beginnen om met de aardappelteelt te trachten het hoofd boven water te houden. Eerst is het een houten huisje - van veel wrakhout getimmerd -, maar later mag het ook voor een deel opgemetseld worden.

Als het klaar is noemt hij het boerderijtje simpelweg "Het Huisje in de Woestijn", want daar leek het ook het meeste op. Er moest weer heel hard gewerkt worden om het bedrijfje van de grond te krijgen, doch het lukt al blijft het ook wat dit betreft "eb en vloed" in zijn leven, zoals hij in zijn "berijmde memoires" beschrijft. Leen Zuiderduin is een gelovig en een eerlijk man. Aangespoelde wrakgoederen van gestrande schepen - de haven van IJmuiden bestond toen nog niet - meldde hij getrouw bij de burgemeester van Bloemendaal, zodat hij zelfs later op diens voorstel in de Jansstraat te Haarlem tot strandvonder werd beëdigd !

In de volgende "KLINK" hoop ik verder te gaan met het verhaal over Leen Zuiderduin, die op 14 augustus 1913 in de diaconale Janskliniek te Haarlem na een bewogen leven op bijna 85-jarige leeftijd overleed. -

Ton Drommel.

ZANDVOORTSE



BOMSCHUIT BOUWCLUB

Secretaris H.C.Bakker, Keesomstraat 26, alhier, zond ons het volgende CLUBNIEUWS ==

Na enige nummers van "DE KLINK" te hebben overgeslagen, laten wij u weten, dat wij nog steeds actief bezig zijn.

Wel niet meer in het Cultureel Centrum maar nu in de voormalige "Klimop"-kleuterschool aan de Dr.de Visserstraat.

De grote Bom is, zoals bekend, te zien in het Cultureel Centrum. De Badkoets is eveneens afgebouwd en afgaande op de reacties een succes geworden.

De roei-reddingboot is in een vergevorderd stadium gekomen en met de bijbehorende lanceerwagen is een begin gemaakt.

De oude watertoren begint al behoorlijk vorm te krijgen; het is nu reeds te zien, hoe deze er vroeger uitzag.

Met de schelpenkar zijn we tot het afwerken gekomen; dus die is binnenkort ook te bezichtigen. Alleen weten we tot dusver nog niet waar we alles moeten opstellen om u deze resultaten te kunnen laten zien.

Ons jongste lid (13 jaar) is bezig met de bouw van een model van de Garnalenschuit; dit houdt een belofte in voor de toekomst.

Onze activiteiten naar buiten bestonden uit het op-luisteren van een dia-middag in het Huis in het Kostverloren, hetgeen door de bewoners zeer op prijs werd gesteld. Bij een tweede dia-voorstelling in de Beatrix-school hebben wij een ochtend voorlichting gegeven aan de kinderen van deze school en wel met groot succes ! Medewerking verleenden wij ook aan een expositie in het Casino en aan de "Historische Markt" te Haarlem; dit laatste o.a. in samenwerking met het Genootschap "Oud Zandvoort" --

Wie helpt?...

In de zomer- (vakantie-) maanden hebben wij ook het volgende werk even laten rusten.

Maar nu willen we de draad als

't kan vlugs weer opnemen, want uiterlijk

1 december moeten manuscript en foto's voor het nieuwe fotoboekje "Kent u ze nog ... de Zandvoorters?", deel 2 bij de uitgever zijn! Enkelen deden ons reeds foto's toekomen, maar het merendeel ontbreekt ons nog. Het gaat dus weer om een 80-tal foto's in de geest zoals we eerder bijeenbrachten in het eerste deel van deze uitgave, dat zoals bekend zulk een geweldige aftrek heeft genoten.- Mogen wij ook nu weer op uw hulp rekenen? Wij zijn er bij voorbaat van overtuigd, dat er in vele foto- of familiealbums nog belangrijk materiaal voor dit doel aanwezig is ... Op het redactie-adres van "DE KLINK" worden uw reacties met belangstelling tegemoet gezien.

Naar aanleiding van vragen, die we daarover kregen:

"De Klink" verschijnt ---

viermaal in het jaar en wel om de drie maanden: dus in het begin van de maanden januari - april - juli en oktober. -

Kopij

voor het komende januari-nummer zullen wij graag in de loop van de maand december of eerder ontvangen. -

Verwisselen van plaats -

Dit was de afgelopen maand namelijk het geval met onze leden, de thans oud-wethouders I.M.Aukema en K.C.van der Mije Pzn. Wij weten, dat zij in laatstbedoelde functie van meetaf aan met soms meer dan gewone belangstelling de activiteiten van het Genootschap hebben gevolgd. En het mag zeker in ons blad nog wel eens worden gezegd, dat we hun daarvoor dankbaar willen zijn. Wij wensen hun toe, dat zij ieder voorzich ook onder de gewijzigde omstandigheden en op de nieuwe plaats nog vele vruchtbare arbeid zullen kunnen verrichten. -



Foto A. Bakels -

Een lustrum -

Op bovenstaande foto werd het moment vastgelegd, waarop op 4 november 1972 de toen 8-jarige Floris Molenaar in tegenwoordigheid van bijkans de gehele Molenaars-familie de officiële onthulling verrichtte van de in de voortuin van het tegenwoordige Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein geplaatste beeldjes van zijn bet-overgrootouders Floris Molenaar en Arendje van der Mije. Deze beeldjes, vervaardigd door de beeldhouwster mevrouw B. Sturm-van den Bergh te Bentveld, werden op 4 augustus 1971 door de gemeenteraad aangekocht met de bedoeling om daarmee bij het nageslacht de herinnering levendig te houden aan een tweetal historische figuren!

Ter gelegenheid van het op eenvoudige wijze gevierde eerste lustrum in 1977 was opnieuw een groot deel van de Molenaars-familie ter plaatse bijeen gekomen. De toen nog zeer kort in de gemeente aanwezige burgemeester H. Machielsens voerde het woord. Begin volgende maand staat dus goed beschouwd het tweede lustrum voor de deur.

In verband hiermee hierna nog een enkel gegeven, dat wij ontleenen aan een boekwerkje, dat indertijd bij de onthulling verscheen en dat aan de familieleden werd aangeboden. Het opschrift op de sokkels, waarop de beeldjes zijn geplaatst vermeldt, dat Floris Molenaar, in 1841 geboren en in 1927 overleden, dorpsomroeper was en dat zijn vrouw Arendje van der Mije, geboren in het jaar 1843 en overleden in 1931, bij haar leven evenals vele andere Zandvoortse vrouwen in die tijd het beroep van visloper uitoefende. De "Molenaars", waaruit Floris Molenaar stamt moeten afkomstig zijn uit de Rijk. Omstreeks 1500 vestigden zij zich in Zandvoort. Aan het eind van die eeuw en in het begin van de jaren 1600 namen ook de "Molenaars" deel aan de walvisvangst op Groenland en in straat Davis.- Uit het huwelijk van Floris Molenaar en zijn vrouw werden tien kinderen geboren. Zij hebben talrijke nazaten gekregen, waarvan er nu nog in Zandvoort, doch ook daarbuiten woonachtig zijn. Floris Molenaar heeft tot zijn dood in 1927 - hij werd 86 jaar - onder de Zandvoorters bekend gestaan als "de Bokkum". Zijn vader Jacob Molenaar was de bekende "Puur". Hoe deze bijnamen zijn ontstaan is niet bekend. Evenals zijn voorvaderen was "de Bokkum" oorspronkelijk visser van beroep. Vermoedelijk was hij in 1883 zelfs stuurman op de bomschuit "de Vrouw Krijntje". Later werd hij omroeper en visafslager, welke beroepen hij in 1920 - hij was toen al bijna 80 jaar - nog uitoefende ! -



JOZEF ISRAËLS: DE NAAISCHOOL.

Van Ir.F.Zwaan, tot voor kort nog woonachtig te Nijmegen, ontvingen wij een vooroorlogs krantenknipsel met bovenstaande afbeelding, voorstellende dus het schilderij "De Naaisschool" van Jozef Israëls. Hij voegde hieraan onder het opschrift "Jozef Israëls en Zandvoort" het volgende toe. De beroemde nederlandse schilder Jozef Israëls (1824 - 1911) heeft zich op rijpere leeftijd steeds meer aangetrokken gevoeld tot het arme volk en de vissers en in deze periode heeft hij ook in Zandvoort geschilderd. Zijn werk met bijzonder fijne lichteffecten heeft duidelijk onder invloed gestaan van het werk van Rembrandt. Zo is een zijner mooiste schilderijen : "De Naaisschool" ook te Zandvoort geschilderd ! Helaas is mij niet bekend waar dit schilderij zich momenteel bevindt. Het werd reeds vóór de oorlog geveild bij Frederik Muller. Het schilderij toont een Zandvoortse binnenkamer. Rechts in het licht van het raam, zit de leidster van de

naaischool, terwijl links een zestal vrouwen en meisjes eveneens ijverig bezig zijn. Allen in de bekende Zandvoortse klederdracht.

Het is nu leuk, dat ik u een zeer bijzonder stuk "inside information" over dit schilderij kan geven. De afgebeelde leidster van de naaischool is namelijk Neeltje van Koningsbrugge (1824 - 1891). Zij was gehuwd met Louwrens Nicolaas Weber (1821 - 1889) en zij woonden aan de Kruisstraat no. 4 en dit is ook het pand, dat is afgebeeld op het schilderij, zij het in de toestand van vóór de interne verbouwing van 1896. Hoe ik nu dit alles zo haarfijn weet is niet zo verwonderlijk als men het volgende in aanmerking neemt. De afgebeelde naaischool-leidster is namelijk mijn eigen overgrootmoeder. Haar dochter Leentje Weber huwde mijn grootvader Frans Zwaan. Uiteraard voor hij dit was ! En de afgebeelde woonkamer is daarna nog altijd de woonkamer van mijn grootouders geweest. Dit zo voluit Zandvoortse schilderij zou prachtig staan in ons Cultureel Centrum, doch vermoedelijk zal de prijs het budget wel verre overschrijden ! Doch wellicht is het mogelijk nog eens een mooie reproductie te verkrijgen. Misschien zijn er onder onze lezers vakmensen, die weten waar het schilderij zich bevindt ? -

Met de VUT in de hand, naar een zonniger land ! -

Op deze wel originele wijze kondigde Ir. F. Zwaan, hiervoor aan het woord, onlangs zijn vertrek per 1 oktober j.l. uit Nederland (Nijmegen) aan. Hij vestigde zich in Spanje, waar zijn adres thans als volgt luidt : Apartado Correos 156 D E N I A (Alicante), Espana - De heer Zwaan was destijds een der eersten, die zich aanmeldde als lid van onze vereniging. Zijn meelevendheid was steeds zeer groot en wij hebben sterk de indruk, dat hij ook nu het Genootschap "Oud Zandvoort" trouw zal blijven ! Hij zal stellig verder nog wel eens van zich laten horen. Wij wensen hem en zijn gezin graag een bijzonder "zonnige" toekomst toe !

"Ome Jan" en "Tante Lies" ware representanten van het oude Zandvoort -

Er is een groot feest op komst in Zandvoort ! Een feest, dat niet alleen te maken heeft met een 65-jarige gelukkige echtvereniging, maar ook en vooral met het feit, dat er de kans zal zijn om twee geboren en getogen Zandvoorters, die in alle eenvoud en bescheidenheid g r o t e d i n g e n in hun leven deden, ook daarom nog eens even in het zonnetje te zetten !

Naar vernomen werd zal dat feest gevierd worden op 25 oktober a.s. in het Huis in het Kostverloren, waarbij het dan zal gaan om Ome Jan de Roode (geboren 25 oktober 1890) en Tante Lies (Elizabeth) Bol (geboren 23 september 1890), wier huwelijk dus destijds werd voltrokken op de verjaardag van de bruidegom.

Bruid en bruidegom zijn voortgekomen uit zeer oude Zandvoortse geslachten, die zich bezig hielden met de "voermanderij" en met de aardappelenteelt in de duinen. Bij het laatste mag worden gedacht aan de z.g. "duinboeren".

In de eerste Wereldoorlog van 1914-'18 was Jan de Roode gemobiliseerd, maar werd in 1916 vrijgesteld van de militaire dienstvervulling wegens het overlijden van zijn vader. Vele jaren heeft hij ook zelf aardappelen in de duinen verbouwd; later trad hij op als aardappelhandelaar. Hij kocht daartoe ook vaak aardappelen in de bollenstreek, o.a. in Vogelenzang, waar het land "op struik" werd geschat en gekocht, waarna in het najaar Zandvoortse arbeiders de aardappelen kwamen rooien. Jan de Roode en zijn vrouw hebben zich reeds vroeg ingezet voor christelijk-sociaal werk. Ook namen zij spontaan deel aan het Zandvoortse verenigingsleven. Zo was de bruidegom aan het vroeger zo bekende Mannenkoor van de werkliedenvereniging "Onderling Hulpbetoon" verbonden en wel vanaf de oprichting in 1923 tot eind 1940. De vele triumpfen van dit koor heeft hij dus meegevierd. - In 1936 werd het echtpaar door de toenmalige diaconie van de hervormde Kerk gevraagd de functie van "Vader en Moeder" te willen

vervullen in het in 1899 door Ds.G.Hulsman gestichte Diaconiehuis (voor bejaarden en hulpbehoevenden) aan de Nieuwstraat 10. Al kort daarna is door de opvatting van hun werk het begrip "Ome Jan en Tante Lies" ontstaan. De wijze waarop zij hun taak vervulden bracht grote waardering van de zijde der bewoners. Het Huis was uiteraard geheel afhankelijk van (kerkelijke) giften en gaven, maar ondanks dit smalle financiële draagvlak wisten zij altijd weer de eindjes aan elkaar te knopen.

Een moeilijke tijd brak aan toen in september 1943 de toenmalige plaatselijke predikant ds.D.Tromp de tijding bracht, dat ook het bejaardenhuis moest worden ontruimd wel binnen 48 uur. "Ome Jan", die zich met zijn vrouw verantwoordelijk voelde voor het lot van het dertigtal Oudjes, waarvan de meesten boven de 80 jaar, reisde nog dezelfde avond per trein naar Assen om te trachten in Drenthe een geschikt onderkomen voor de bewoners te vinden. Eenvoudig was dit niet, maar tenslotte bleek er een mogelijkheid te zijn in Smilde in het oude landgoed "Huize Korteweg". Hoewel er enig meubilair aanwezig was, was het feitelijk niet onmiddellijk geschikt voor opname van de bejaarden. Maar dank zij de hulp van de plaatselijke bevolking en een aantal boeren, wisten Ome Jan en Tante Lies geleidelijk aan toch een zekere bewoonbaarheid te scheppen. Op het gebied van de voeding ontstonden niet weinig problemen, zodat "Ome Jan" zelf een tweetal biggen en een aantal konijnen kocht, die naderhand een welkome bijdrage zouden betekenen voor de voedselvoorziening. Nog tweemaal zijn ze daarna met alle Oudjes verhuisd; eerst naar Diever en tenslotte naar Paterswolde in Groningen, waar men op 4 december 1944 onderdak vond in het clubhuis van de Watersportvereniging. Hier mocht men ook de bevrijding van Nederland afwachten.

Eerst op 20 september 1945 keerden "Ome Jan" en "Tante Lies" met hun Oudjes naar Zandvoort terug, waar zij door het gemeentebestuur onthaald werden op een warme maaltijd bij Lunchroom Rinkel !



*Het vroegere Hervormd Rusthuis - later "Hulsmanshof" -
aan de Nieuwstraat, onlangs afgebroken -*

Tot 1956 zijn zij nog als Vader en Moeder van het Huis gebleven, waarna zij hun intrek namen in Hulsmansstraat 6 op korte afstand dus van het Bejaardenhuis, waardoor het voor beiden mogelijk bleef om toch nog steeds assistentie te verlenen. Op 16 maart 1970 werden zij zelf als bewoners van het Huis opgenomen, waar zij tot hun vertrek naar het Huis in het Kostverloren - wegens definitieve sluiting van "Hulsmanshof" - op 5 februari 1981 hebben gewoond. In 1973 was er sprake van sluiting van het Huis. Ook Ome Jan en Tante Lies kwamen hiertegen in het geweer. Het voor velen oude en vertrouwde Rusthuis is toen nog 8 jaar een veilige haven voor bejaarde inwoners gebleven.

In Het Huis in het Kostverloren voelen zij zich thans geheel thuis. De directrice van het Huis, mevrouw van Dril, beschouwt hen als haar "troetelkinderen". Wat zij in hun leven aan liefde hebben gegeven ontvangen zij nu rijkelijk terug ! Bewonderenswaardig is ook hun jarenlang volgehouden middagwandeling langs de boulevards of het

strand en dit ondanks hun hoge leeftijd van 92 jaar (!). Wij zijn er wel zeker van dat het hun op 25 oktober niet aan belangstelling zal ontbreken. Velen zullen komen om nog eens uitdrukking te geven aan hun genegenheid en dankbaarheid jegens dit kloeke echtpaar !

Wij meenden, dat het vorenstaande een plaats mocht hebben in onze "KLINK". Want - zo stelden we aan het begin - "Ome Jan en Tante Lies" zijn ware representanten van het oude Zandvoort. Dat het Genootschap "Oud Zandvoort" ook reeds eerder toonde hen als zodanig te beschouwen, mag blijken uit het feit, dat ter gelegenheid van hun 80ste verjaardag in het kader van de geschiedschrijving van Zandvoort een bandopname vanwege genoemde vereniging met het thans jubilerende paar werd gemaakt, waarop een belangrijke en boeiende episode uit hun leven is vastgelegd. -

Steen -

„Zandvoorters in den vreemde“

Een reactie van de heer A. van der Wal te Frankston (Australia), vroeger inspecteur van politie te Zandvoort en een brief van de heer C.A. Botje uit Nelson (Nieuw Zeeland) brengen ons er toe om nog eens de aandacht te vestigen op de mogelijkheid van verzending van "DE KLINK" naar verwanten en kennissen o v e r z e e ! "Zandvoorters in den vreemde" noemen we hen. Als u ons de namen en adressen opgeeft zorgen wij voor de rest ! Die service wordt onze leden graag verleend...

Wij hopen gelegenheid te hebben in de volgende "KLINK" wat uitvoeriger op het werkelijk interessante schrijven van de heer Botje terug te komen.

Misschien vindt u het verder wel aardig om te weten, dat op deze wijze zo langzamerhand in het betrekkelijk nog korte bestaan van ons blad, al diverse contacten zijn ontstaan in : Australia, California, Zuid-Afrika, Canada, Amerika en Nieuw Zeeland. --



Spoorstraat vóór 1940

De hierna beschreven PAAP-en waren voor het merendeel vissers en daardoor Noordbuurters. Vandaar hierboven een afbeelding van een gedeelte van de oude Spoorstraat, deel van de vroegere Noordbuurt, o.a. met het bekende snoepwinkeltje van „Tuijtje“ en rechts om de hoek voerend naar het Zeemanshofje

„Weer een echte Zandvoortse familie !“

Daarvoor staat de naam PAAP borg ! onlangs kregen we een gesprekje met ons lid Willem Paap (Willem Cornelis) in de Potgieterstraat. In de loop van het gesprek liet zijn vrouw zich ontvallen, dat zij een "Botje" was (een "Kerkman"). Bewijs temeer, dat we dus wel thuis waren bij een echte Zandvoortse familie. Wij troffen Willem Paap aan temidden van een stapel familie-foto's en -papieren, die hij - zo vertelde hij - van lieverlede had vergaard en zuinig had bewaard. Het bleek al gauw, dat ook hij behoort tot diegenen, waarop een "kop" in het Haarlams Dagblad onlangs doelde, die bezig zijn "hun stamboom na te trekken". Zoveel is hem al duidelijk geworden, dat ook hij verwant is aan - wat men zou kunnen noemen - de grote Zandvoortse PAAP-en familie. - Willem Paap is een zoon van Jan Paap, bijgenaamd Jan "Jiffie" en van Elizabeth Bol. Deze laatste naam laat er geen twijfel over bestaan of ook moeder komt voort uit een oud Zandvoorts geslacht. Vader Jan, oorspronkelijk opperman van beroep, was zoals vele lezers zullen weten o.a. tezamen met Willem Koper (de "Bul") badman bij het vooroorlogse Zuiderbad aan de zuidelijke boulevard. In 1921 kreeg

Aan dat laatste behoefde blijkbaar niet te worden getwijfeld. Een dezer dagen vernamen we nog uit de mond van een andere Zandvoorter, die in zijn jonge jaren dikwijls gebruik maakte van de gratis- "volksbaden" en die Jan Paap en Willem Koper heel goed had gekend, dat men zich als zwemmer altijd gerust aan de hoede van deze badlui kon toevertrouwen !

Maar nu nog even terug naar Willem Paap, waarmee we begonnen. Zijn vroegst bekende voorouders zijn Jane Willems (Paap) en Pietertje Arents. En dit wijst reeds op de verwantschap met andere Zandvoortse PAAP-families ! Deze voorouders werden in de tachtiger jaren van de 17e eeuw geboren. Verder is gebleken, dat verschillende voorouders in de visserij werkzaam waren. Niet alleen van genoemde Jane Willems (Paap), maar ook van grootvader Willem Paap, geboren in 1868, overgrootvader Pieter Paap, geboren in 1829 en bet-overgrootvader Pieter Paap, geboren op 21 juli 1790 is het zeker, dat zij visser van beroep waren. Laatstgenoemde was getrouwd met Marijtje Koning. Hun huwelijksakte, gedateerd 8 januari 1815 is hiernaast met toestemming van Willem Paap op verkleinde schaal afgedrukt. Het is werkelijk interessant die oude akte eens rustig door te lezen. Het is het oudste papier, dat de heer Paap bezit. Misschien dat er wel een vergrootglas aan te pas moet komen. We willen u met het volgende wel een handje helpen. In deze akte staat o.m. dat de bruidegom Pieter Paap, 24 jaar, visser, een zoon is van Willem Paap en Sijbetje Gerritsdochter Keesman en dat de bruid Marijtje Koning, 27 jaar, visloopster, een dochter is van Willem Koning en Aaltje Willemsdochter Groen. Een aardige bijzonderheid is, dat we onder de getuigen aantreffen Matthijs Molenaar, de man die in de Franse tijd een brandend pinkje bluste voor de Zandvoortse kust - Willem Paap gaat in de komende wintermaanden zijn familiepapieren en - foto's keurig ordenen; de albums liggen er al voor gereed. Weet iemand hem te vertellen hoe zijn vader Jan aan de bijnaam "Jiffie" kwam ? Zijn adres is Potgieterstr.35 - 2041 PB-Zandvoort -tel.13576.- (02507)

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely a continuation of the family history or a related document.]

[Handwritten signatures and names:]
 Sijbetje Koning
 Pieter Paap
 Mattheys Molenaar
 Willem Paap
 Willem Koning
 W. Paap
 W. Koning

Huwelijksakte d.d. 8 jan. 1815
 van Pieter Paap en Marijtje Koning
 Anna Paap, 21-j. visloopster, zuster van de
 bruidegom en de 21-jarige visserman
 Kornelis Zwemmer trouwden op dezelfde dag!

Jan Paap als zodanig van de gemeente zijn aanstelling bij de z.g. "volksbaden" en wel tegen een weekloon van maar liefst f. 36.- (?!). Uiteraard moet men de maatstaven van die tijd aanleggen, maar toch hebben wij desondanks de indruk, dat ook badlieden destijds op het punt van beloningen bepaald niet werden verwend. Zo leverde het redden van een drietal Amsterdamse drenkelingen op 18 augustus 1929 Jan Paap een kistje sigaren van de gemeente op. Burgemeester en wethouders voegden aan hun schriftelijke "loftuiting" nog toe: "Wij verwachten, dat u by eene onverhoopte voorkomende gelegenheid met dezelfde voortvarendheid zult optreden."

Bestuurssamenstelling en financiën -

Voorzitter : Th.B.M.Hilbers;

Vice-Voorzitter : Ir.C.J.Wagenaar;

Secretaris : M.B.V.Jansen, Brederodestraat 55,
2042 BB - Zandvoort; tel. 02507-13027;

Penn.meester : T.R.Althuisius;

Leden : J.J.Koning;

J.M.Bluijs;

Mevr.H.Harkamp-Bluijs, Brugstraat 11,
2042 LG - Zandvoort; tel. 02507-16929.

Aanmelding van nieuwe leden kan bij laatstgenoemde geschieden; mevrouw Harkamp verzorgt ook de leden-administratie.

Redacteur van "DE KLINK" : P.Brune.

Onze bankrelatie is de Algemene Bank Nederland N.V. te Zandvoort : rekno. 56.57.38.305; gironummer van de bank : 9711.

Ons gironummer is : 4206723, gesteld ten name van het Genootschap "Oud Zandvoort" te Zandvoort.

Voor hen die in de komende maanden hun contributie of donatie voor 1983 of voor eventuele achterstallige jaren willen overmaken is een accept- girokaart bijgevoegd.

Contributie : f. 10,- (minimaal) per jaar;

Donatie : f. 25,- (minimaal) per jaar.

oo WIN EEN LID VOOR HET GENOOTSCHAP oo